

The day after 3 oktober: open brief aan de 3 October Vereeniging

Ieder jaar trekken gemeentelijke schoonmaakploegen op 4 oktober de stad in om de rommel, die 3-oktobervierders hebben achtergelaten, op te ruimen. Dit helse karwei kan niet alleen door de gemeente worden verricht: ook de Grachtwacht (500 euro aan statiegeld opgehaald) en talrijke 'vuilprikkers' uit verschillende buurten doen hun best om Leiden weer een schoon en fatsoenlijk aanzicht te geven. Ik laat hier de vraag maar liggen waarom, al dan niet beschonken, feestvierders hun rommel zo graag op straat, in bloembakken, boomspiegels en de gracht willen achterlaten en niet deponeren in de daar voor bestemde bakken en prullenmanden. Het achterlaten van rommel schijnt nu eenmaal ook bij het vieren van Leidens Ontzet te horen. Ik ben van mening dat de organisator van het Feest der Feesten in deze ook een verantwoordelijkheid heeft. Ik stel dan ook voor dat het bestuur van de 3 October Vereeniging, die immers in staat blijkt van alles rond 3 oktober te organiseren, op 4 oktober een grootscheepse 'Leidse schoonmaakdag' organiseert. Dat betekent jacqueten uit, hoge hoeden af en gewoon gele hesjes aan om gewapend met grijpstok en vuilniszak - wellicht met vele vrijwilligers uit het grote aantal leden van de Vereeniging - helpen de stad snel weer op orde te brengen. Het zou de 3 October Vereeniging sieren als zij deze handschoen oppakt en daartoe het initiatief neemt.

Arthur Elias

Voorzitter Buurtvereniging Maredorp-de Camp